

Droom

Ledenvergadering • 19 maart 2019



Het beeld van Jezus staat centraal

De volheid van Jezus Christus komt tot uiting in de 5-voudige bediening



- | | |
|--|------------|
| 1. Veranderende rol oudsten en leiders in de gemeente | Apostel |
| 2. Uitstrekken en vernieuwing door de Heilige Geest | Profeet |
| 3. Nieuw accent op missionair zijn vanuit relevantie en relatie | Evangelist |
| 4. Verbondenheid in de gemeente als een gezin en de Poort als huiskamer | Herder |
| 5. Groei naar de volwassenheid voor iedere generatie een eigen groeiplan | Leraar |

Christus heeft ons geschenken gegeven: Hij gaf ons apostelen, profeten, boodschappers van het goede nieuws, leraren en leiders die de christenen steunen in hun geloof. Het is hun taak om de gelovigen te helpen om goede christenen te worden. Het is hun taak om goede dienaren van de kerk te zijn. En het is hun taak om de kerk van Christus sterk te maken. Net zo lang totdat we allemaal hetzelfde geloof hebben, en dezelfde kennis van de Zoon van God. Totdat wij samen als christenen volwassen zijn. Totdat de kerk volmaakt is, net als Christus zelf. Mensen met slechte bedoelingen proberen ons te bedriegen. Ze willen ons overtuigen van hun verkeerde ideeën. Vroeger luisterden we naar hen, en raakten we in de war. Maar laten we nu geen onverstandige kinderen meer zijn! Laten we trouw zijn aan de waarheid, en van elkaar houden. Want op die manier gaan we steeds meer op Christus lijken. Hij is het hoofd van de kerk.

Efeziërs 4: 11-15

BGT

We willen als gemeente op Jezus gaan lijken die ook uiting gaf aan alle vijf bedieningen

Gemeenteleden (alle generaties) gaan steeds meer deze vijf bedieningen herkennen en ook steeds meer zien waarbinnen ze zelf passen en actief kunnen gaan worden

We gaan hier onderwijs over geven om uitleg te geven, stereotypes en misvattingen te voorkomen en om uiteindelijk te ontdekken wat de talenten van mensen zijn zodat het priesterschap van alle gelovigen (1 Petrus 2) volledig tot uiting komt

Alle vijf de bedieningen zijn nodig, de vijfvoudige bediening is een uitnodiging om te ontdekken; wie ben ik, wie zijn wij en hoe wil God door de gemeente werken



We verlangen naar leiders die inspireren door hun passie voor God

- Apostelschap duiden we met name als vaderschap; ruimte gevend aan nieuwe bedieningen, richtinggevend, visie dragen, innoveren, voortbrengen van nieuwe leiders en bedieningen (apostel heeft als duim verbinding met alle andere vingers)



We verlangen dat ieder gemeentelid zich laat leiden door de Heilige Geest

- We willen groeien zodat Jezus meer zichtbaar in ons is
- Daarom: toerusting en bekwaming in het functioneren van de gaven van de Geest waarbij het niet alleen gaat om de bovennatuurlijke gaven. We zijn niet uit op effectbejag, we focussen niet op uitwendige resultaten maar op het werk van Jezus door ons heen



We verlangen naar een 'doorzichtige' kerk, waar je makkelijk naar binnen kunt kijken ('kom naar ons') en makkelijk naar buiten kunt kijken ('ga er op uit')

- Aanvliegroute is 'Hoe is het goede nieuws van Jezus relevant voor de Hoeksche Waard'
- Relationeel missionair zijn, onze grondwaarde die zich kan uiten in bijvoorbeeld: barmhartigheid, inspiratie, liefde, genade en vergeving



We verlangen ernaar dat de Poort een huiskamer is

- We willen voorkomen dat we een consumentenkerk worden
- We verlangen er naar om te functioneren als familieleden in een gezin
- Kleine groepen vormen het hart vormen van de gemeente



We verlangen naar actief discipelschap

- De gemeente als ontdek en oefenruimte voor jouw inzetbaarheid in het koninkrijk
- Er komt een duidelijke groeiplan waarbinnen de verschillende bedieningen, programma's duidelijk op elkaar aansluiten en elkaar opvolgen



- De droom heeft een scope van 3 - 5 jaar
- Onze missie heeft als scope totdat Jezus terugkomt!
- De EGHW wil de inwoners van de Hoeksche Waard:
Het evangelie overbrengen hen opnemen in Gods huisgezin
en leren groeien tot geestelijke volwassenheid om zich in te
zetten in Gods Koninkrijk en God te aanbidden

