

OPDRAGEN KINDEREN VAN BINNEN DE EGHW



EVANGELISCHE GEMEENTE

HOEKSE WAARD

We weten dat ons leven in Gods hand ligt en dat we onder Zijn zegen mogen leven.

Als er kinderen worden geboren in gezinnen van gemeenteleden dan willen we daar als gemeente ook een gedeelde zorg voor dragen.



Wanneer we kinderen in de gemeente opdragen doen we dat om de volgende redenen:

- 1.** Kinderen zijn een geschenk van God en zijn aan de ouders toevertrouwd. De ouders willen God daarvoor danken en Zijn zegen vragen over het leven van hun kind.
- 2.** De ouders hebben hulp en bijstand nodig in de moeilijke taak van opvoeden. Deze hulp willen we van God verwachten en dat ook zo uitspreken naar Hem toe.
- 3.** Als gemeente willen we meelevens in deze opvoeding en daar ons steentje aan bijdragen door gebed, crèche, kinderkerk en jongerenwerk. Het kind wordt voorgesteld aan en opgenomen in de gemeente. In de Bijbel vinden we geen opdracht om dit op deze manier te doen. Wel worden we in Gods Woord opgeroepen om te zegenen en tot zegen te zijn.



1 Petrus 3: 9 Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërfen.

Verder lezen we in Matteüs 19:13-15, Markus 10:13-16 en Lukas 18:15-17 dat Jezus bijzondere aandacht en zorg heeft voor het zwakke en kwetsbare in de samenleving. Hij zegent de kinderen en stelt hen tot voorbeeld voor volwassenen. In Lukas 2:21-24 lezen we dat Jezus als baby van 8 dagen oud aan Zijn eigen Vader (God zelf) wordt voorgesteld.

In deze gedeeltes lezen we dus niets van een regel die ons gegeven wordt onze kinderen op te dragen. Het opdragen zoals we dat doen past echter wel in de geest van Gods Woord. Voor alle duidelijkheid; opdragen heeft geen enkele connectie met de kinderdoop.

Het kind is, doordat het is geboren in een gezin waarvan minstens één van de twee ouders een kind van God is, geheiligt. (1 Korintiërs 7:14, Romeinen 11:16) Dat houdt in dat het een bijzondere bevorrechte plek heeft waar in de opvoeding al wordt voorgeleefd en verteld wie God is. Als het kind ouder wordt zal het zelf een keus mogen / kunnen maken om zijn / haar leven aan God te geven en Zijn kind te worden.

