

Israel ישראל

# Israel ישראל

‘Ga uit uw land, uit uw familie naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden’. Toen ging Abraham op weg, 75 jaar oud... (Gen. 12: 1-4)



Caspian Sea

Haran

Tigris River

Euphrates River

River

Mediterranean Sea

N

Shechem  
Bethel

Jerusalem

CANAAN

Ur of the  
Chaldeans

Persian Gulf

Nile River

Red Sea

0 100 Mi.  
0 100 Km.

# Israel ישראל

'7. 'Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: Ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. 8 Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal Ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en Ik zal hun God zijn.'

*(Gen. 17: 7,8)*

# Israel ישראל

15 Verder zei God tegen Abraham: 16 Ik zal je vrouw Sara zegenen en jou bij haar een zoon geven. Ik zal haar zo rijk zegenen dat er volken uit haar zullen voortkomen en er koningen van haar zullen afstammen.' 17 Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht:

*(Gen. 17: 15-25)*

# Israel ישראל

Hoe zou iemand van honderd nog een kind kunnen krijgen? En Sara, zou zij op haar negentigste nog een kind ter wereld kunnen brengen? 18 En hij antwoordde God: 'Ik zou al gelukkig zijn als Ismaël onder uw bescherming mocht staan.' 19 Maar God zei: 'Nee, je vrouw Sara zal je

*(Gen. 17: 15-25)*

# Israel ישראל

een zoon baren, die je Isaak moet noemen, en met Isaak zal Ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden. 20 En wat Ismaël betreft, Ik verhoor je: Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven.....

*(Gen. 17: 15-25)*

# Israel ישראל

21 Maar mijn verbond zal ik voortzetten met Isaak, de zoon die Sara je volgend jaar omstreeks deze tijd zal baren.’ 22 Nadat God zo met hem gesproken had, ging Hij bij Abraham vandaan. 23 Nog diezelfde dag besneed Abraham zijn zoon Ismaël, zoals God hem had opgedragen.

*(Gen. 17: 15-25)*



# Israel ישראל

24 Abraham was negenennegentig jaar toen hij besneden werd, 25 en zijn zoon Ismaël was dertien. 26 Zo werden op een en dezelfde dag Abraham en zijn zoon Ismaël besneden.

*(Gen. 17: 15-25)*



TURKIJE

SYRIË

IRAK

IRAN

ISRAEL

EGYPTE

SAUDI  
ARABIË

# Israel ישראל

‘Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen,

*(Matt. 8:11)*

# ישראל Israel

5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn.

*(Ex 19:5,6)*

# Israel ישראל

‘Maria, je zult zwanger worden en een zoon krijgen, die moet je de naam Jezus geven... God de Here zal Hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal voor eeuwig over Israel regeren en aan Zijn Koningschap zal geen einde komen!

*(Luk 1: 32, 33)*

# Israel ישראל

*NOS Filmpje 1*

# Ahmadinejad: 'Komst van Jezus Christus is nabij'

26 september 2012 in VN



# Israel ישראל

*NOS Filmpje 2*



ישראל Israel

## Zach.12 Jeruzalems redding

2 Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. 3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen,  
(Zach. 12: 2-12)

# Israel ישראל

zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen, 4 Op die dag, spreekt de HEERE, zal Ik alle paarden met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal Ik Mijn ogen openhouden en alle paarden (=oorlogstuig) van de volken zal Ik met blindheid slaan.  
(Zach. 12: 2-12)

# Israel ישראל

6 Rechts en links zullen zij al de volken rondom verteren en Jeruzalem zal nog op zijn plaats blijven, in Jeruzalem .. 8 Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen.

*(Zach. 12: 2-12)*

# ישראל Israel

## **Belofte van de Geest van de genade**

9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen. 10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten.

*(Zach. 12: 2-12)*

# Israel ישראל

Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. 11 Op die dag zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn...

*(Zach. 12: 2-12)*

# Israel ישראל

## Zach.13

8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven, en een derde ervan zal overblijven.. Het zal Mijn Naam aanroepen en Ík zal het verhoren. Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk; en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

*(Zach. 13: 8-9)*

ישראל Israel

## 14 Toekomst voor Jeruzalem

1 Zie, er komt een dag voor de HEERE..  
2 Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem... 3 Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden... 4 Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.

*(Zach. 14: 1-17)*

# Israel ישראל

Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan, als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken en de andere helft ervan naar het zuiden. 5 Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal.

*(Zach. 14: 1-17)*



# Israel ישראל

Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!....**9 De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.** 10...Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven ... Jeruzalem zal onbezorgd wonen.

*(Zach. 14: 1-17)*

# Israel ישראל

12 En dit zal de plaag zijn waarmee de HEERE al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren; de ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. 13 Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de HEERE bewerkte >  
(Zach. 14: 1-17)

# ישראל Israel

verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen (...)

16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhutzenfeest te vieren. *(Zach. 14: 1-17)*

# Israel ישראל

16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster. 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. *(Openb. 22: 12-eind)*

# ישראל Israel

18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand iets aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn.

19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige > *(Openb. 22: 12-eind)*

# Israel ישראל

stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. 20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus! 21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

*(Openb. 22: 12-eind)*

# Israel ישראל

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! **En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.**

*(Openb. 22:17)*