

Laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Matteüs 6:9

**Markus 1:15
(NBV)**

**De tijd is aangebroken, het koninkrijk van
God is nabij: kom tot inkeer en hecht
geloof aan dit goede nieuws.**

Lukas 9:2
(NBV)

Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen.

Laat uw
koninkrijk
komen

**Geroepen om te regeren in Gods
koninkrijk**

Genesis 1:28
(NBV)

Hij zegende hen en zei tegen hen: 'Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.'

**Genesis 3:15
(NBV)**

Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het hare, zij verbrijzelen je kop, jij bijt hen in de hiel.

Genesis 22:14-18
(NBV)

Omdat je dit hebt gedaan, omdat je mij je zoon, je enige, niet hebt onthouden, zal ik je rijkelijk zegenen en je zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn en zandkorrels op het strand langs de zee, en je nakomelingen zullen de steden van hun vijanden in bezit krijgen. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jouw nakomelingen. Want jij hebt naar mij geluisterd.'

Efeze 1:22-23
(NBV / The
Message)

Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

The church is Christ's body, in which he speaks and acts, by which he fills everything with his presence.

Laat uw
koninkrijk
komen

**Geroepen om te regeren in Gods
koninkrijk**

Gods koninkrijk in jouw leven

Romeinen 4:13
(NBV)

Immers, niet door de wet ontvingen
Abraham en zijn nageslacht de belofte dat
ze de wereld in bezit zouden krijgen, maar
door de gerechtigheid die het geloof
schenkt.

Laat uw
koninkrijk
komen

**Geroepen om te regeren in Gods
koninkrijk**

Gods koninkrijk in jouw leven

Gods koninkrijk in jouw omgeving

**Matteüs 5:13
(NBV)**

Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.