



eghw

De bruiloft van het Lam

1. Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.
- 2 Deze heeft van het Woord van God getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij gezien heeft.
- 3 Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.

Openbaring 1: 1 - 4



De bruiloft van het Lam

1 En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere, onze God. 2 Want Zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat Hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat Hij het bloed van Zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. 3 En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. 4 En de vierentwintig ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer, >

Openbaring 19: 1 - 10



De bruiloft van het Lam

aanbaden God, Die op de troon zit, en zeiden:
Amen, Halleluja! 5 En er kwam een stem uit de troon,
die zei: Loof onze God, al Zijn dienstknechten, en die Hem
vrezden, kleinen en groten!

De bruiloft van het Lam

6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte
en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van
zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de
almachtige God, is Koning geworden. 7 Laten wij blij zijn>

Openbaring 19: 1 - 10



De bruiloft van het Lam

en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. 8 En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. 9 En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. <

Openbaring 19: 1 - 10



De bruiloft van het Lam

Halleluja, want de Here, de almachtige God is Koning geworden! Laten we blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt!



Openbaring 19: 6,7

De bruiloft van het Lam

‘Want ik beijver mij voor u met een ijver van God. Ik heb u immers ten huwelijk gegeven aan één Man om u als een reine maagd aan Christus voor te stellen’

‘Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft, en zich voor haar heeft overgegeven....’

‘Dit geheimenis is groot: maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente’

2 Korinthiërs 11: 2 / Efeze 5: 25 - 32



De bruiloft van het Lam

Ik zal van nu aan deze beker niet drinken tot op de dag
wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk
van Mijn Vader.



Mattheüs 26: 29

De bruiloft van het Lam

Ik ga heen om u plaats te bereiden, in het huis van mijn Vader. En als ik heengegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben´

Joh. 14: 2, 3



De bruiloft van het Lam

‘Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de Bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God’.



Openbaring 19: 9



egfw

De bruiloft van het Lam

En terwijl zij aten nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.

Mattheüs 26: 26 - 31



De bruiloft van het Lam

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4 En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer >

Openb. 21:26: 1 - 7



De bruiloft van het Lam

zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5 En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.



Openb. 21: 26: 1 - 7

De bruiloft van het Lam

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt,
De Mensenzoon, de Zoon van God, zal Koning zijn.
Jezus, Hij offerde zichzelf; wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond; Hij is de Heer!

Opw. 534



De bruiloft van het Lam

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind,
nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt,
Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn
en regeren met macht en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Opw. 534



De bruiloft van het Lam

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

Jezus, zo lief had Vader ons,
Hij was Gods trouw, Hij was Gods Woord,
aan ons getoond.

Jezus, beeld van Gods heiligheid;
wordt nu verhoogd,
wordt nu gekroond;
Hij is de Heer!

Opw. 534



De bruiloft van het Lam

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind,
nu de majesteit en luister
van de Vrededorst verschijnt,
Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn
en regeren met macht en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Opw. 534



De bruiloft van het Lam

12 En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn. 13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste. 14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan. 15 Maar buiten bevinden zich de honden, de tovenaars, de ontuchtplegers, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder die de leugen liefheeft en doet. 16 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht morgenster.

Openb. 22: 12 - eind



De bruiloft van het Lam

van David, de blinkende Morgenster. 17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. 18 Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boek hoort: Als iemand *iets* aan deze dingen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek geschreven zijn. 19 En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen van het boek des levens, en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn.

Openb. 22: 12 - eind



De bruiloft van het Lam

20 Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

21 De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.



Openb. 22: 12 - eind



eghw