

Opvoeden doe je zo...

4. Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één!

5. Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.

6. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.



Deut. 6: 4-9 (HSV)

Opvoeden doe je zo...

7. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

8. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.

9. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.



Deut. 6: 4-9 (HSV)

Opvoeden doe je zo...



Deut. 6: 4-9 (HSV)

Opvoeden doe je zo...

'Huiswerk, proefwerken, examens, de dagelijkse schoolsleur, slaaptekort, de druk van het sociale leven en de kijk op je toekomst,' licht een jongere toe. 'Echt alles wat je doet is belangrijk. Dat betekent dat alles ook echt goed moet zijn anders is er een kans dat je het niet haalt. Dit zorgt bij mij voor erg veel stress'



n.a.v. Eén Vandaag onderzoek

Opvoeden doe je zo...



Opvoeden doe je zo...

7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.

Opvoeden doe je zo...

Opvoeden doe je zo...

6. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.

Opvoeden doe je zo...

Opvoeden doe je zo...

1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. 2. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte), 3. opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. 4. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.



Efeze 6:1-4

Opvoeden doe je zo...

Opvoeden doe je zo...

- Internet
- Telefoon
- School
- Televisie
- Games
- Tijdschriften
- Fb



- Ruzie
- Oorlog
- Echtscheiding
- Prestatiedwang
- Pornografie
- Schuldgevoel



Opvoeden doe je zo...



Efeze 6:1-4

Opvoeden doe je zo...

1. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. 2. Eer je vader en moeder (dat is het eerste gebod met een belofte),



Efeze 6:1-4

Opvoeden doe je zo...



Opvoeden doe je zo...

4. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere.



Opvoeden doe je zo...



Opvoeden doe je zo...

- Zijn we persoonlijk, maar ook als echtpaar, als gezin, gegroeid in Christus?
- Hoe gaan we onze kinderen helpen met groeien in Christus?
- Hoe gaan we hen onderwijzen?
- Hoe gaan we hen terecht wijzen, corrigeren, verbeteren?
- Zien we de vrucht van de Geest in ons gezinsleven?
- Hoe gaan we dat in 2015 doen?



Opvoeden doe je zo...



Opvoeden doe je zo...

Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job [hen] bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers, voor ieder van hen één, want Job zei: Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen.



Job 1: 5

Opvoeden doe je zo...



Opvoeden doe je zo...

5. Vertrouw met heel je hart op de Here en verwacht het niet van je eigen verstand. 6. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen.

7. Ga niet op je eigen oordeel af, maar koester ontzag voor de Here en ga het verkeerde uit de weg.



Spreuken 3:5-7 (Het Boek)