

Geven vanuit Bijbels perspectief

1. God is eigenaar van alle dingen!

En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! [Genesis 1:26]



Geven vanuit Bijbels perspectief

1. God is eigenaar van alle dingen!

Had Ik honger, Ik zou het je niet zeggen, van Mij is de wereld en wat daar leeft”. [Psalm 50:12]

Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. [Hand.17:25]

Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? [Rom.11:35]



Geven vanuit Bijbels perspectief

1. God is eigenaar van alle dingen!

Zie, van de HEERE, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is.

[Deut.10:14]

Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten.

[Haggai2:8\9]

Want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij...

[Psalm 50:10]



Geven vanuit Bijbels perspectief

1. God is eigenaar van alle dingen!
2. Hebzucht is de grootste bedreiging!

Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.

[1 Tim.6:7-10]





Geven vanuit Bijbels perspectief

1. God is eigenaar van alle dingen.
2. Hebzucht is de grootste bedreiging.
3. De mens is rentmeester over alles wat gegeven is.

Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.

[1Kor. 6:19,20]



Geven vanuit Bijbels perspectief

1. God is eigenaar van alle dingen!
2. Hebzucht is de grootste bedreiging!
3. De mens is rentmeester over alles wat gegeven is.

Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen
van al uw inkomsten ... [Spreuken 3:9]

Alle tienden van het land, zowel van het zaaigoed van het
land als van de vruchten aan de bomen, zijn voor de
HEERE bestemd. Ze zijn heilig voor de HEERE.

[Lev.27:30]



Geven vanuit Bijbels perspectief

1. God is eigenaar van alle dingen!
2. Hebzucht is de grootste bedreiging!
3. De mens is rentmeester over alles wat gegeven is.

Wee jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het ene zou moeten doen zonder het andere te laten. [Mat.23:23]



Geven vanuit Bijbels perspectief

1. God is eigenaar van alle dingen!
2. Hebzucht is de grootste bedreiging!
3. De mens is rentmeester over alles wat gegeven is.

Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. (NBV)

[2Kor.8:12,13]



Geven vanuit Bijbels perspectief

En dit zeg ik: Wie karig zaait, zal ook karig oogsten; en wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten.

Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.

En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

Zoals geschreven staat: Hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven; zijn gerechtigheid blijft tot in eeuwigheid.

[2Kor.9:6-9]



Geven vanuit Bijbels perspectief

Hij nu Die de zaaier zaad verschaft, moge ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen.

Zo zult u in alles rijk worden, tot alle vrijgevigheid in staat, een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweegbrengt.

Want het betonen van deze dienst vult niet alleen de tekorten van de heiligen aan, maar is ook een overvloedige bron van vele dankzeggingen aan God

[2Kor.9:10-12]



Geven vanuit Bijbels perspectief

Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, Die, hoewel Hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn maar Zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden.

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja, *tot* de kruisdood. [Fil.2:5]

