

U BENT WELKOM IN DIT HUIS

Wijzelf zijn de tempel van de levende God,
zoals God heeft gezegd:

'Ik zal bij hen wonen en in hun midden
verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk

2Kor.6:16



U BENT WELKOM IN DIT HUIS

“het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid”.

1Tim. 3:15

Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

1Kor.3:16



U BENT WELKOM IN DIT HUIS

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.

Gen.3:15



U BENT WELKOM IN DIT HUIS

Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken, en gij zult tot een zegen zijn(...) en met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden.

Gen.12:2,3



U BENT WELKOM IN DIT HUIS

De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen

Ex.25:8

En zij zullen inzien dat ik, de HEER, hun God ben, die hen uit Egypte bevrijd heeft om in hun midden te **wonen**.

Ex.29:46









U BENT WELKOM IN DIT HUIS

Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die 'Abba, Vader' roept.

Gal.4:4



U BENT WELKOM IN DIT HUIS

Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest... Jes.57:15



U BENT WELKOM IN DIT HUIS

Jezus antwoordde: 'Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.

Joh.14:23

